

# THEATERGROEP 'O'

## IN MEMORIAM HENK KAMSTRA



Henk in "Kasimir en Karoline" - 1979

## Een erelid van O is van het aardse toneel verdwenen

### WOORD VAN HET BESTUUR

Het komt toch altijd weer als een dief in de nacht. Zomaar een bericht, dat Henk afgelopen maandag is overleden. We schrokken er zelfs van.

Op de rouwkaart staat dat "Henk van het aardse toneel is verdwenen". Toepasselijker kun je het niet verwoorden. Henk was toneel. Henk bleef 24 jaar bij 'O'. Het feit dat hij in het Westland woonde was geen enkele belemmering om elke week op en neer te reizen tussen Wateringen en Amsterdam. Hij had het er niet eens voor over, en het voelde niet als een opoffering. Het was meer een soort intrinsieke kracht om naar 'O' te gaan en zich weer in te zetten voor een nieuwe productie bij zijn club in Amsterdam. Jaar in jaar uit. Maar op den duur werd het uiteraard een te grote belasting. We konden Henk en Jopie dan nog wel verleiden om naar de voorstelling te komen kijken. Later haalden we ze ook op uit Wateringen en brachten ze na afloop weer naar huis.

Zo ook met de nieuwjaarsreceptie die toen nog in het cafe van Janna aan het Kwakerplein werd gehouden. We zijn met het overlijden van Henk niet alleen een erelid kwijtgeraakt maar ook is de geschiedenis van O voor een stukje afgesloten. En dat voelt als een groot gemis bij ons. We kijken terug op een prachtige tijd met Henk en zijn trots dat hij ons erelid was.



Op bezoek bij Janna – Nieuwjaarsreceptie 2008



Henk - zoals afgebeeld op het overlijdensbericht

## Henk Kamstra het enige erelid van O

**PIM KUYPER**  
27 FEBRUARI 2020

Vele ouderen onder onze leden, kennissen, regisseurs en familie kennen de naam Henk Kamstra. Henk en Jopie zoals ze bij ons bekend staan. Henk begon zijn "loopbaan" bij 'O' in 1979. Hij speelde toen in het stuk Kasimir en Karoline van Ödon von Horvath. Er volgden vele stukken van Gorki, Heijermans, Tsjechov en Garcia Lorca



Henk in "Ja dat is Revue" – 2002

Hij speelde bijvoorbeeld in stukken zoals:

- 1987 – Kersentuin van Tsjechov
- 1992 – Burgeredelman van Molière
- 1999 - Midzomernachtsdroom van Shakespeare
- 2000 - Wij van Pirandello
- 2002 – Ja, dat is Revue van Jan de Groot

Helaas is er weinig beeldmateriaal over uit het verre verleden, maar hier en daar nog een leuke herinnering.



Midzomernachtsdroom – 1999

En dan hier nog Henk in vol ornaat. Een beetje gewaagd maar het was tenslotte al 2000



Vanavond Improviseren wij - 2000

gespeelde stukken door Henk

# Als de 'klant' koning wordt...

*Dissidentij man op 'Het Balkon'*

AMSTERDAM, vrijdag  
Hoewel de titel van zijn debuutroman 'Onze Lieve Vrouw van de Bloemen' anders doet vermoeden, hield de Franse schrijver Jean Genet niet zo van de mooie dingen in het leven. Nee, voor hem was de goot een fijne inspiratiebron; verraad, misdaad, seksuele perversie, bordelen, criminelen en de dood zijn de thema's van zijn werk. Hij begon met schrijven in de gevangenis van Fresnes, waar hij verbleef vanwege een diefstal en enige zedendelicten.

Zo'n stuk als 'Het balkon' kan dan ook door niemand anders verzonden zijn dan door deze in 1986 gestorven schrijver. Alles draait om een borddeel waarin alle klanten zich mogen voordoen als hooggeplaatsten. Zo is er een Bisschop, een Rechter en een Generaal. Buiten waart het Spook van de Revolutie rond, aangemoedigd door de ex-prostituée Chantal.

Door de opstandelingen worden al snel de echte bisschop, rechter en generaal ten val gebracht en dus moeten de hoerenlopers voor deze hoogwaardigheidsbekleders invalen. Dat zou een heleboel hilarische en deldrieste

van dit soort spektakelstukken. Aan ensemble heeft het de groep nooit ontbroken. Ook dit keer staan er zo'n drieëndertig spelers op het toneel van Theater De Engelenbak, en dat zijn er in het verleden niet vaak minder geweest. Hordes opstandelingen, voetvolk, processies... regisseur Jan de Groot had in ieder geval genoeg bemanning om een fikse mise-en-scene te verzinnen. Groot probleem bij zo'n enorm gezelschap is natuurlijk altijd het verschil in spel-

wij het vuur voelen gloeien. De ketels opgestookt, het bloed kolk... revolutie!

Het zijn een paar goedbedoelende timide knullen die daarvoor opdraven en zo is De Groot's inzet om juist dit element in Genets toneelstuk te benadrukken vergeefs. Veel meer plezier heeft hij van zijn werk met de hoeren en hun klanten. Daar is veel onderkoelde humor, af en toe prachtige staaltjes van overtrokken spel, gewaagde aankleding en vette knipogen naar het pu-

leentjebuur gespeeld bij diverse film- en musicalcomponisten (de Buma/Stemra moet maar niet komen luisteren) om zo de diverse optochten over het toneel te ondersteunen met bijkans teutoons geweld. Het plan deugt, de uitvoering kraakt, maar de sympathie voor wat er op het toneel gebeurt lijdt daar geen seconde onder.

Werkgroep 'O' is een van de laatste amateurtheatergroepen die er een groot ensemble op na houdt. Zelfs in het pro-

*Dat is nog eens een stoepje vol... de Generaal (Henk Kamstra), de Commissaris (Frans van de Laar), Koningin-hoerenmadam Irma (Coos Kater), de Rechter (Cor Verbeek) en de Bisschop (Jopie de Leur).*  
FOTO: RICHARD MOUW

KAMSTRA	
Kasimir en Karoline	1979
De Ellendigen	1980
De Gijzelaar	1981
De Rupsentocht	1982
Zichtgeit	1984
De dame uit de provincie	1985
De Kersentuin	1986
De Bruiloft	1988
Valium en Hofmansdruppels	1989
Drie Zusters	1990
Ubu Roi	1991
Burgerdeldman	1992
Pitten	1994
Het Balkon	1995
De Wandluis	1996
Bloedbruiloft	1997
Zomer gasten	1998
Mid/overnachtsdroom	1999
Vanavond improviseren wij	2000
Ja, dat is Revue!	2002
Sangria en Boerenjongens	2003



Bloedbruiloft - 1997



Valium en Hofmansdruppels - 1989

Een krantenbericht uit 1995 naar aanleiding van de opvoering van Het Balkon

*Een markante man heeft het aardse toneel verlaten...*

Mijn lieve Henk is er niet meer

*Hendrikus Antononius Josef Kamstra*

*~ Henk ~*

\* Loosduinen, 10 december 1929

† Wateringen, 24 februari 2020

Jopie Kamstra-de Leur

Henk is opgebaard in rouwcentrum De Ark.

Wij nodigen u uit voor de afscheidsdienst die plaatsvindt op maandag 2 maart om 13.00 uur in de kapel van De Ark, Herenstraat 85 in Wateringen. Daarna brengen we Henk naar zijn laatste rustplaats op de parochiële begraafplaats van de St. Jan de Doper in Wateringen.

Aansluitend is er gelegenheid om te condoleren in de kapel van De Ark.

Indien je iets wilt vertellen tijdens de dienst kun je het beste even contact opnemen met Albert Jan Schouten 06 46 1243 76